



[www.kampzoetermeer.nl](http://www.kampzoetermeer.nl)



[info@kampzoetermeer.nl](mailto:info@kampzoetermeer.nl)



087-7847643 (alleen tijdens kamp)

Oláh Vriendos des citydos del Zoetormeros,

Voor wie het nog niet weet, vandaag stond in het teken van Mexico. En dat had tot het vervelende gevolg dat de kinderschaar bruut gewekt werd met de beroemde chanson van Maria Servaes, beter bekend als D.Z.Z.N. Dat had weer tot gevolg dat de naastgelegen campingbewoners collectief bij de beheerder hebben geklaagd over geluidsoverlast, waarvoor alle begrip van ons. Morgenochtend zullen we de wekservice aanpassen en overstappen op Iron-Maiden.

Na het ontbijt vertrok A richting bos voor de Bos-golf-clinic. In het bos bleken de greens niet aanwezig, dus dat was taak 1 voor de groepjes. Kamp B bleef bij de boerderij voor een Mexicaans-knutsel-feest. Mexicaanse koekjes werden gebakken en prachtige pinãdas werden gefabriceerd. De foto's spreken voor zich. Bij de start van de koekjes-bak-sessie bleek in het recept het ingrediënt ei te staan. Oeps, dat bleek niet in koelkast 1 t/m 5 aanwezig te zijn. Er zat niets op dan in Nijkerk en omgeving op zoek te gaan naar een winkel met zondagopening. Dat bleek nogal een uitdaging. Na veel gepuzzel en gebel is een doosje gevonden. 7 stuks Beter-dan-biologische eieren voor een prijs van € 2,30. Dit biologische effect is helaas volledig teniet gedaan om dat we voor deze eieren meer dan 28 km hebben rondgereden. Maar lekker dat die koekjes waren.

Bij het ontbijt hadden de kinders al 8,5 brood verorberd en tijdens de lunch bleek de trek nog veel groter. De 17 broden die we hadden begroot blijken dus niet genoeg. Aan de ouders het verzoek om meer kampgeld te storten op onze kamprekening ☺.

Vanmiddag is A de wijde wereld ingegaan voor een kleine speurtocht, maar als je verkeerd loopt kan de speurtocht wel eens lang worden. Toch was iedereen voor half zeven terug. Kamp B heeft de wereld veroverd met Levend Risk. Een enerverend spel in het bos gebaseerd op, u raadt het al, Risk.

De avondmaaltijd zou volgens de kinderen uit Taco's of Tortilla's bestaan, want dat is tenslotte Mexicaans.

De kookstaf had echter anders beslist en er stond stampot-gras op de menukaart. Het hoofdingrediënt van onze stampot-gras is 35 kilo aardappels en waar heeft Vasco-da-Gamma onze aardappel ontdekt? Inderdaad, in Mexico (toch?).

De avond bestond uit hele serieuze theaterstukken en daarna een vroegertje voor kamp A. De jongens van B hebben nog een potje 10en gedaan.

Rest ons nog om een eervolle vermelding te doen van de heldendaad van Amber. Vanavond bleek 1 van de paarden van de boer uitgebroken te zijn en rond te lopen op ons sportveld. Het lukt de boer niet om het paard onder controle te krijgen. Amber stapte onverschrokken naar het paard, zei iets in zijn oor, het paard werd rustig en kon door de boer aangeliend en terug naar zijn wei gebracht worden. Amber is onze paardenfluisteraar en heldin van de dag.

De nacht is inmiddels gevallen, de dames van A en de heren B zijn weer uitgebroken. De B-heren krijgen terwijl we dit epistel schrijven een gepaste straf. Over de details kunnen we u helaas niets melden en er zullen ook geen beelden van gemaakt worden. Mochten er na afloop van kamp klachten komen van de kinderen dan ontkennen wij bij voorbaat alles.

Morgen verder met onze reis naar .....

Lennart, Henk, Joni, Lonneke, Koen, Ingeborg, Bas, Edwin, Evelien, Sonja, Siegert, Sander, Daniëlle en Jurgen.







